



Mit navn er Cathrine, jeg er 28 år, er uddannet klassisk sanger fra Syddansk Musikkonservatorium og brænder for kor. Jeg har selv sunget i kor fra jeg kunne få lov til at starte i 2. klasse og det har lige siden fulgt mig, og er endt med at blive min levevej. Glæden ved at synge sammen er det, der driver mig, og det har givet mig enormt mange gode oplevelser. De oplevelser vil jeg meget gerne give videre til børn og unge.

En vigtig del af min uddannelse har været pædagogik, og jeg har i tre år undervist soloelever og hold i sang, bl.a. som barselsvikar hos Herning Kirkes Drengekor, hos Ribe Domkirkes Pigekor og flere andre steder. Fælles for de steder, jeg har været, er, at det har været kor, og jeg har været en del af korprøverne i en eller anden grad. Derudover har jeg været korleder for voksenkor, både blandet kor og mandskor. Når jeg ikke beskæftiger mig med musik, er jeg spejder, og har herfra en masse erfaring med børn og unge, som jeg også trækker på, når jeg underviser og leder kor. Lige pt er jeg formand for De grønne pigespejdere, så jeg bruger en masse tid på at lede organisationen og ikke så meget tid sammen med børn og unge – men så er det jo godt, at jeg også arbejder med børn og unge!

Jeg glæder mig helt vildt til at starte som korleder i Lemvig Provsti. Det er et spændende projekt, som jeg vil gøre mit bedste for at få godt op at køre, men jeg kan ikke gøre det selv, og derfor glæder jeg mig også til at samarbejde med jer om det. For mig er det vigtigt, at det er glæden ved musik, der fylder i korprøverne, og at alt teknik, hørelære m.v. læres gennem den glæde. Musik er noget, vi laver i fællesskab, og det sætter store krav til den enkelte om koncentration, gehør m.v., men fordi det er et fællesskab lykkes ingen før alle lykkes, så man har også fællesskabet i ryggen, når man synes det er lidt svært, og vi hjælpes ad alle sammen. Børnene skal udfordres, for ellers bliver det kedeligt og ligegyldigt, og derfor skal vi også både arbejde med musikalitet, klang, teknik og hørelære, og vi skal arbejde med både gamle sange og nye sange, kanons, solmisation, enstemmigt og flerstemmigt i takt med, at de er klar til nye udfordringer. Jeg glæder mig til at tage børnene med på en musikalsk rejse og give dem en masse gode oplevelser med musik.

Vi ses til august!